

Yunanlılarla Yeni Muahede Ankarada Parafe Edildi

Muahede, Başvekil Celâl Bayar'la Hariciye Vekili Tefik Rüşti Aras'ın Atınayı ziyaretinde imzalanacak

Gazeteci ve hatır gönül

Okuyucularım mazur görünler, bu gün biraz da kendimizden, kendi meslekimizden, gazetecilikten bahsedelim. "Doğu", bugün yetmiş altıncı sayısıyla nesir hayatına devam ediyor. Şahsın ben de o kanaat yerleşmiştir ki, "Doğu", birçok 76 lar ve 76000 ler idrak edecek, seneler geçtikçe inkişaf ederek, elden ele istikbale doğru yürüyecektir. Gazete çıkmadan evvel, ben bir gazetenin memleket muhterinin de bu kadar geniş tesirler yapabileceğini asla tahmin etmezdim. Bugün şu 76 günlük kısa bir tecrübeden sonra, sayın Üçüncü Umumi Müfettiş Tahsin Uzerin, Doğu'da bir gazete çıkarmak hususundaki azminin manasını daha iyi anlamış bulunuyorum.

İstanbulda gazetecilik ederken, vatanın bu bölgelerine hayli uzaktık, oradaki düşüncelerimizin hamlığına buraya gelirken sonra kanı olduk.

Erzurumda elinizde tuttuğunuz "Doğu", gazetesini çıkartmak için çektiğimiz teknik müşküllere okuyucularımız da bizim kadar vâkıflıdır. Onların mühim bir kısmını başarmış bulduğumuz için o mevzu tekrar dönmeyeceğim. Şu yazımda gazetenin değil, gazetecinin derdinden bahsedeceğim.

Kimse anlamak istemiyor ki, gazetecinin iki sıfatı vardır: Biri hususî çehresidir. Herkesle dosttur. Herkesin iyiliğini ister. Değerli de amme hizmeti ifa ederken takındığı çehredir. Bazan çok sevgili bir dostunun başına gelenleri gazetesine istemiyerek yazar, fakat yazar... ve vazifesini yapar. Kimse anlamak istemez ki, gazetecinin de topki, bir kâtip gibi, bir memur gibi vazifeleri vardır. O tamamiyle bitaraf bir gözle ve yalnız kanaatinden ve vicdanından mülahazalarla, dost düşman tanımadan yazacaktır. Bu vazifesini yaparken, kibirli değildir. Bu kibrizden, haksız da olsa bir çok kimseler müteessir olacaklar ve gazeteciyi tartaklayacaklardır.

Küçük yerlerde bu tehlike daha büyüktür. Herkes birbirini tanıır, ve herkes dostlukla vazifeyi karıştırır.

Gazeteci çok müteyakkız olmak mevkindedir. Öyle insanlarla karşılaşır ki, gazeteyle şahsî emellerine âlet etmek isterler, ufak bir ilân, kısa bir şikâyet, bazan büyük münasebetsizlikler doğurur. Eğer gazeteci, dürendiş hareket etmeyip te şikâyetçinin sözüne derhal inanacak olsa, bazan bir ticarethanenin kapanmasına, bir memurun işinden çıkarılmasına sebep olabilir...

Gazeteci kardan gelmeyen postalarından da şikâyetçidir. Onun havadisleri nasıl bulup çıkardığını, mehazeleri adeta tarmalayarak nasıl kazdığını kimse bilmez, fakat karların yolları tıkayarak, 10 güne kadar uzaklaştırdığı Ankara - Erzurum mesafesini yemek için on gün geçiren, gazeteci, bu on günlük mesafeyi kazanmak için, çok uğraşır...

Bizi hiç aklınıza gelmeyen sebeplerden dolayı takdir ederler, ve yine günün birinde, bir merasimi yazarken, o merasimde ilân, falân ve diğer mümtaz zevat bulunmuyor diye gazetede bir yazı intisar etse istihbarat yapan arkadaşlarımızın elinden kaçan o satırları ertesi günü siz de o karlarla beraber okuduğunuz halde derhal size işbirar duyarlar.

OHAD BÂRAN

(Alttafı 3üncü sayıfada)

Elen Başvekil ve Romen başmurahtasıda evvelki gün Ankaradan ayrıldılar

Konsey toplantısından sonra neşredilen resmi tebliğe göre: Habeşistan meselesi artık bizim için mevcut değildir. İspanyada ademi müdahale politikasına sadıkız. Ekonomik menfaatlerimiz bakımından General Frenko nezdine ajanlar gönderebileceğiz.

Ankara, 1 (A. A.) — Balkan antantı altıncı toplantısına gelen Elen Başvekil Ekselans Metaksas ve Romen hariciye siyasi müsteşarı Komnen mihandarları ile beraber bu akşam saat 20,20 de eksprese bağlı hususî bir trenle İstanbula hareket etmişlerdir. İstasyonda Başvekil Celâl Bayar, Hariciye Bakanı Rüşti Aras, Ankara Garnizyon Komutanı Kemal Gökçe, Emniyet direktörü, Elen ve Romen elçilikleri erkânı ile hariciye yüksek memurları tarafından uğurlanmışlardır. Aynı trenle Elen ve Romen matbuat mümessilleri de hareket etmişlerdir.

Yunanistanla yeni muahede parafe edildi

Ankara, 1 (A. A.) — 30 Teşrinievvel 930 tarihli Türk - Yunan dostluk muahedesine 14 Eylül tarihli samimi anlaşma dün saat 19 da Yunan Başvekil Ekselans Metaksas ile Türkiye dış işleri Bakanı Tefik Rüşti Aras arasında Hariciye Vekâletinde parafe edilmiştir. Ekselansın ziyaretini iade için Atınaya gidecek olan Başbakan Celâl Bayar ile Hariciye Bakanı Rüşti Aras tarafından

Atınada imza edilecektir. Metin şudur: 1 — İki âkid taraftan biri bir veya bir kaç devlet tarafından sebebiyet verilmeyen bir taarruza uğrarsa icabında harp mühimmatı, hayvan, erzak veya keşif kütalarının diğer hükümetin topraklarından geçmesine müsaade edilecektir.

2 — İki yüksek âkid taraftan birisi üçüncü veya bir kaç devlet tarafından hasmane taarruza uğradığı zaman diğer âkid tarafından bu taarruz defedilecektir.

3 — İki yüksek âkid kendi toprakları üzerinde diğer memleketin huzur ve rahatını bozacak olan cemiyelerin ve propogandacıların faaliyetine meydan vermiyeceğini taahhüd ederler.

4 — Musaddak nüshaların taatili tarihinden itibaren mevkil meriyete geçecek bu muahedename 10 sene müddet için imza edilmiştir. 10 seneden sonra âkid taraflardan biri değiştirmek zaruretinin hissetmezse yeniden 10 sene müddetle daha cari olacaktır.

(Alttafı 3 üncüde)

SON DAKİKA

Loyd Corc Mussolini ile görüşmeğe geliyor

Akdenizin emniyeti için tekliflerde bulunacak, bu meydana Rodosun tahkiminden vaz geçilmesini isteyecek, buna mukabil İngilterenin de Kıbrıs tahkim etmiyeceğini söyleyecek

Londra 2 — Havaş ajansı muhabirinin verdiği malûmata göre, Loit Corc, Başvekil Çemberlaynla uzun müzakerelerden sonra, İngiliz hükümeti namına Mussolini ile görüşmek üzere Romaya gitmeye memur edilmiştir. Bu seyahate son derece ehemmiyet verilmiştir.

Loit Corc Başvekil Çemberayndan la-zungelen talimatı almış bulunmaktadır. Loit Corc Romada Akdenizin emniyeti,

huzur ve sükunubakımından İtalyan Başvekiline bazı tekliflerde bulunacaktır. Söylendiğine göre, İngiltere hükümeti İspanyanın mülki tamamiyetinin ihlâl edilmesini, Rodos adasının tahkiminden vaz geçilmesini, buna mukabil de İngilterenin Kıbrıs adasını tahkim etmiyeceğini teklif edecek ve Süveyş kanalı hakkında da bazı yeni tekliflerde bulunacaktır.

Yeni tefrikalarımız

DOĞU, okuyucularına pek yakında neşretmeğe başlayacağı iki tefrika hazırladı:

1 — SİBERYADA YEDİ YIL

Heyecanlı bir esaret hatırası

2 — KAVAKLARIN GÖLGESİNDE

Acıklı bir aşk hikâyesi

Halkevi Başkanı Ahmet Erverdi evvelki gece hayata gözlerini yumdu

Dün kaldırılan cenazesine bütün Erzurum göz yaşlarıyla iştirak etti

Uzun müddetten beri hasta yatmakta olan Erzurum Halkevi reisi Ahmet Erverdi evvelki gece on ikiyi çeyrek geçe Hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Ahmet Erverdi böbreklerinden ve kalbinden aynı zamanda muztarıptı. Bundan bir ay kadar evvel hastaneye yatarak yapılacak sıkı bir tedavi ile hastalığın önüne geçilebileceği ümit ediliyordu. Tıbbın bütün çarelerine baş vuruldu. Şehrimizin hemen bütün Doktorları günlerce hazakatlarını bu uğurda sarfettiler, fakat... Hastalığın seyri durdurmak bile kabil olmadı. Ölüm mukarardı. Ve işin en kötüsü hastanın öleceğini bilmesiydi. Doktorlar son sözlerini çoktan söylemiş idiler. Hastanın son günlerini evinde ve yakınları arasında geçirmesini münaşip buldular ve kendisini evine naklettiler.

Tedavi devam ediyordu. Yaşayacağı günlerin çok mahdud olduğunu bilen hastanın maneviyatı bozulmuştu. Doktorlar bütün gayrelerini onun ölümünü mümkün olduğu kadar az hissetmesi uğruna sarfediyorlardı. Bu bazan kabil oluyor, bazan krizlerin geldiği günlerde imkân haricinde kalıyordu. Artık günleri sayılmağa başlanmıştı. Hastalığın tabii seyri tehlikenin pek yakına geldiğini belli ediyordu.

Mukadder akıbet nihayet evvelki akşam yerine geldi... Ahmet Erverdi o günü zaman zaman dalarak, etrafında-

Acıklı Bir Ölüm

Yarbay Niyazi Yalçınürk evvelki gün vefat etti

Dün kaldırılan cenazesinde bütün askerî ünera ve zabitan ile şehrimizin büyükleri hazır bulundular

Dün Erzurum için bir keder günü idi. Bir taraftan Halkevi reisi Ahmet Erverdi ösnerken, diğer taraftan da Topçu Alay kumandanı muavini Yarbay Niyazi Yalçınürk hayata gözlerini kapamış bulunuyordu. Üç ay süren bir hastalıktan sonra Niyazi Yalçınürk evvelki gün saat 16 da son nefesini verdi. Topçu Yarbayı Niyazi 1890 senesinde Sivasta doğmuş ve 1912 yılında harbiye mektebinden Topçu mülazimi sanisi olarak çıkmıştı.

Balkan Harbinde; Büyük Harpte Çanakkale ve Irak cephelelerinde şayanı takdr hizmetleriyle temayüz etmişti. Harbin son senelerinde Irakta İngilizlere esir düşmüş ve 16 aylık bir esaret hayatından sonra kampdan firar etmeğe muvaffak olmuş ve Diyaribekirde İstiklâl mücahitlerine katılmıştır. Kurtuluş mücadelesinde emsalsiz hizmetler görmüştür.

Merhum Yarbay Niyazi Yalçınürk

(Alttafı 2 inci de)

Erzurum kıymetli evlâtlarından birini daha kaybetti



AHMET ERVERDİ

kilerle konuşarak geçirmişti. Halinde ne bir iyilik ne de bir kötülük sezilmiyordu. Ölümün daha uzakta olduğu ümidi vardı.

Gece saat tam 12 idi. Yanında bekleyen Sıtkı Dursunoğlu hastanın derin nefesler aldığını sezdi. Hiçbir ihtilâç ve en ufak bir iztirap âlameti görülmiyordu. Ahmet Erverdi yavaş yavaş sönyordu. Memleketin dertleri için uzun seneler çarpmış olan kalbi durduğu zaman saat tam on ikiyi çeyrek geçiyordu...

Ahmet Erverdi 311 yılında Erzurumda doğmuştu. Babası Erzurum İstinaf mahkemesi âzasından Cazim Beydi. İlik ve orta tahsilini Erzurumda yapmış, Erzurum idadisini 327 yılında bitirmişti. İstanbul Darülfünunu Hukuk fakültesine gitmişti. Orada bir sene okudu. Balkan harbi çıkınca babası kendisinin İstanbulda kalmasına razı olmayarak yanına çağırıldı.

Umumi harpte askerliğini Suriyede yaptı ve bir müddet sonra Erzuruma döndü. Ahmet Erverdinin asil hayatı bundan sonra başlar. En karanlık devirlerde Erzuruma döndüğü zaman ruhundaki memleket sevgisi onu bu uğurda çalışanların arasına atmıştı.

(Alttafı 2 inci de)

FIKRA:

Ahmet Erverdi

Ahmet Erverdiyi dün toprağa bırakırken geçmiş günleri acı ile hatırladım.

Daha hastalığının ilk günlerinde idi. Bir ziyaretim esnasında hastahane karşı karşıya konuşurken birdenbire:

— Ben öürsem Bahadır, demişti... Kimbilir ne yazarsın?

Bu suale o gün cevap verememiştim. Yalnız dolan gözlerimi onun solgun yüzünden ayırmış, boş bir köşeye çevirmişim. Bugün o hakikatle kucak kucağayım. Ne yazmalı?

Ahmet Erverdinin hizmetlerinden, şahsiyetinden, sözlerinden ve nüklelerinden bahsetmek neye yarar?

Ahmet Erverdiyi vasfetmeğe, bırakıldığı boşluğa anlatmağa kalkmak neye yarar?

Ve yine arkasından ağlıyanların, öksüz bırakıp gittiği yakınlarının ve en uzak tanıdıklarının bile duydukları derin acıyı anlatmağa kalkmak neye yarar?

Hakikat bunların hepsinden büyük, bunların hepsinden acıdır.

Ve bu hakikatin karşısında en güzel teselli sözünü lisanı kül olan sükût söylüyor.

Buna inandığım için susuyor ve onun aziz hatırasını yalnız anmakla iktifa ediyorum.

BAHADIR DÜLGEN

